



Rondom Rouwcafé

Het Rondom Rouwcafé is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van de gemeente Hardenberg die een dierbare hebben verloren. Voor jong, oud, families, hulp- en dienstverleners. Ook mensen die weten dat ze iemand gaan verliezen in de nabije toekomst zijn van harte welkom.

Datum: dinsdag 20 juni 2023

Tijd: 19.30 – 21.00 uur (zaal open v.a. 19.15 uur)

Locatie: MFA De Krim Beukenlaan 1b

Thema: Inzicht in gevoelens d.m.v. Metaforen door Rouw en verlies therapeut Yvonne Lepelaars

Rondom Rouwcafé

Rouw wordt vaak de achterkant van de liefde genoemd. Een dierbare die overlijdt laat een grote leegte achter. Omgaan met verlies kost tijd en aandacht.

Een dierbare nooit meer kunnen zien, spreken of gewoon even langs gaan is moeilijk te bevatten.

Elk mens rouwt op zijn of haar eigen manier. Rouw kan grillig zijn. Het gaat met ups en downs en voor elk nieuw verlies kan rouw weer anders zijn. Er over praten of luisteren naar ervaringen van anderen kan soms helpen, steun en/of wat verlichting geven.

Belangstellenden uit de gehele gemeente Hardenberg zijn zoals altijd welkom.

De volgende bijeenkomsten vinden weer plaats na de zomervakantie. Locaties en tijden worden begin september bekend gemaakt.



Deelname is gratis

Om iedereen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen, zal het Rondom Rouwcafé eens per 6 à 8 weken plaatsvinden in een andere kern van de gemeente Hardenberg.

Heeft u geen vervoer? Dat kan geregeld worden. Neem dan contact op met Claudia Jansen, De Stuw 0523 - 267478.

Voor vragen of meer informatie dan kunt u bellen met Lidia Hertogs of Ellen van den Berg, Maatschappelijk werk De Kern 0523 - 236090.